

**Tayyib Atmaca**

# **Üçübirarada**

**Açikkara/Şiir**

# **Açık k a r a**

*Hayâli, kayalı, hakka dayalı dergi*

Eser Adı:

**Üçübirarada**

Eser Sahibi:

**Tayyib Atmaca**

Kahramanmaraş 2022

İsbn:

978-605-73280-0-7

Ana Yayın Numarası:

90722 /Değişme-Taşlama-Hiciv Serisi - 1

Adres:

Haydarbey Mahallesi 32077 Sk. Armada

Evleri DEF/ Blok D/6 Onikişibat /Kahramanmaraş

Telefon: 0535 391 92 50

e-posta: [acikkaradergi@gmail.com](mailto:acikkaradergi@gmail.com)

[www.acikkara.com](http://www.acikkara.com)

**Tayyib Atmaca**

# **Üçübirarada**

**Açikkara/Şiir**

## Tayyib Atmaca

1962 tarihinde Kahramanmaraş Afşin Topaktaş köyünde doğdu. İşletme Fakültesini bitirdi. Güneysu Kültür Sanat Edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre bu derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Osmaniye’de (36 sayı) Kırağı Şiir dergisi, Eskişehir’de Ardıç Kültür Sanat Edebiyat dergisini çıkardı. Halen (e-dergi) Hece Taşları Şiir ve Açık kara Mizah dergisini çıkarmaktadır.

Çeşitli gazete ve dergilerde Ali Galip Katırcı, Hasan Basri Meses, Kısmet Keven, Laedri, Memmet Hartlap, Mulla Kasım, Osman Gazi Turaç müstear isimleriyle mizahi yazı ve şiirler yazdı.

Şiir ve denemeleri; Ardıç, Ay Vakti, Bir Nokta, Dolunay, Edebiyat Ortamı, Güneysu, Herfene, Karçıçeği, Kardelen, Kardeş Kalemler, Kurgan, Kırağı, Kuşluk Vakti, Lika, Millî Kültür, Mina, Palandöken, Sühan, Tepe Edebiyat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Yitik Düşler, Yolcu, vb. dergilerde yayımlandı. Kahramanmaraş’ta yaşıyor, Onikişubat Belediyesinde memur.

**Şiir:** Hüzünlerin Dügünü, Külüngün Taşlara Çizdiği Nakış, Sarı Kitap, Bende Yanan Türkü Sende Sönüyor, Susarak Konuşsan Gözüm Dinlese, Döş Defteri, Uzun İnce Bir Türkü, Âşıklar Meclisi, Söz Açarı, (Mehmet Gözükara ile) Temize Çekilmez Ömür Defteri, Sözün İzinde, (Tacettin Şimşek ile)

**Deneme:** Gece Vardiyası, Ebemkuşağının Altında, Eskişehrın Eskimeyen Yüzleri, Med Cezir Vakitler, Ucu Yanık Mektuplar.

**Çocuk Romanı:** Yaralı Turna.

## Açikkara'ya Mektup

Dergiler içinde yerin bir başka  
Kapında nökerin olaydım keşke  
Başlasın şairler söz ile meşke  
Müteşairlere aldırmasınlar

Sizin sayenizde Fesbuk'tan çıktım  
Şairim diyerek meydana çıktım  
Hem tabana hem de tavana siktim  
Bana postlarını deldirmesinler

Aklı salıverdim kendime geldim  
Kim candan kim camdan böylece bildim  
Yalaka dostları defterden sildim  
Yeter artık bana saldırmassınlar

Yeni yetme dölleri sözümü keser  
Hiç kendi sapını yontar mı keser  
Yaptığım palanın her yanı keser  
Ortadan ikiye böldürmesinler

Halit Yıldırım'a Mehmet Pektaş'a  
İnce ruhlu şair Yasin Mortaş'a  
Benden selam söylen şanlı Maraş'a  
Açikkara'mızı soldurmasınlar

Tarih kimi derkenara yazacak  
Herkes kendi mezarını kazacak  
*Hartlap Memmet* bu dünyadan azacak  
Akıllıya yerim bildirmesinler.

## Ah Bu Dergilerin Gözü Kör Olsun

E-posta gönderdim dönen olmadı,  
Yönetmen herhalde zaman bulmadı.  
Aradım telefon bir kez çalmadı,  
Ah bu dergilerin gözü kör olsun!

Yazdığım şiirler elimde kaldı,  
Meşhur şair olmak bize mi kaldı?  
Her biri ayrı bir sınıfta kaldı,  
Varsın sayfaları bize dar olsun!

Burnunda ormanı gözleri görmez,  
Hece şiirine dilini sürmez,  
Gıdaklar gıdaklar yumurta vermez,  
İmgeyi gediğe koyan var olsun!

Aruz da hece de geçmişte kaldı,  
Yerini moderin şiirler aldı,  
Öküzler inekten hamile kaldı,  
Sürmesin tarlayı varsın bor olsun!

Kısa paslar ile oyun kurarlar,  
Yenilir yenilir rakip ararlar,  
Kör burun vururlar topu yararlar,  
Santraya koşarlar varsın var olsun!

Kart tavuklar toy horozu kekeli,  
Ellerinde edebiyat tekeli,  
Onlar temiz başkaları lekeli,  
Kimi şirret kimi varsın şer olsun!

İnstikram'dan çıktım Fesbuk'a girdim,  
Bakınca yüzlerce tıklama gördüm,  
Şiyr meydanına atımı sürdüm,  
Beni görmeyenler artık kör olsun!

Neodepik şiirini bilmezler,  
Caza can atarlar saza gelmezler,  
Aynaya bakarak bile gülmezler,  
İster kadın olsun ister er olsun!

*Mehmet Hartlap* söyler sözün özünü,  
Kavlatmaya gelmez lafın yüzünü,  
Sorsan çoğu bilmez elif cüzünü,  
Çok beklerler kalem kaşlı yar olsun!

## Arzuhal

Sarı sıcaklarda sarardım soldum  
Kaç Maraşlı bulup kapısın çaldım  
El açtım dil döktüm havamı aldım  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

Araban var benzinin yok alırsın  
Bir şekilde kasaveti salarsın  
Mortaş'ı arasan dağda bulursun  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

Kağıtları okşayarak saklarım  
Çekmeceyi ceplerimi yoklarım  
İsmail'e rica ettim beklerim  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

Koklamaya poşeti de kalmadı  
Narlı yola çıkmış hâlâ gelmedi  
Aşeren avrattan farkım kalmadı  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

Akıl verin neyleyeyim burada  
Hatır gönül bilen yok mu orada  
Bu akılla kala kaldım arada  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

Tütüne dokundum kendime kızdım  
Başım felfelledi yine de dözdüm\*  
Hocam arzuhalin özünü yazdım  
"Bir ot bulamadım gün akşam oldu"

*\* Azerbaycan Türkçesinde katlanmak manasında*



## Aytaç'ım

Nerde kalır nerde yaşar bilinmez  
Evin barkın talan oldu Aytaç'ım  
Gözyaşın yüzünde kurur silinmez  
Hasretlikten yüzün soldu Aytaç'ım

Hanım İstanbul'da kendisi burda  
Yolun bilse gider sabahlar barda  
Belki tayin çıkar öbür baharda  
Torpillerin nerde kaldı Aytaç'ım

Habere çıkarsın aşık avlarsan  
Sıcak suya fazla girme kavlarsın  
Söz verecek gibi sözü tavlarsın  
Hangi sözün yerin buldu Aytaç'ım

Bir tohum bıraktı üç meyve aldı  
Meyvenin birini toprağa saldı  
Hanım koydu gitti ortada kaldı  
Saçını başını yoldu Aytaç'ım

Attığın torların eskimiş pili  
Artık kimse takmıyormuş vekili  
Hangi yana tarasan da kekili  
Sözlerin içi boş oldu Aytaç'ım

Sakallı maskotu Akgül'ün gülü  
Tutuşur yakında savrulur külü  
Her gece boynunu büker bülbülü  
İşin rüyalara kaldı Aytaç'ım

Sazı çalar türküsünü yakamaz  
Yalan söyler yüzümüze bakamaz  
İçi kan ağlasa yüzün yıkamaz  
Yine de tomurcuk güldü Aytaç'ım

21.02.2014

## Bakan'ım

Kümeste ne tavuk ne horoz öter  
Sabahın köründe okula gider  
Her derste uykusu gözünde tüter  
Çocuklar köleye döndü Bakan'ım

Ne okurlar ne yazarlar çizerler  
Hangi aklın çarşısında gezerler  
Korkuyorum canlarından bezerler  
Devir nerden nere döndü Bakan'ım

Sabah yedi akşam dokuz çalışır  
Boş vaktinde test çözmeye alışır  
Eli titrer ayakları dolaşır  
Dolap beygirine döndü Bakan'ım

Sırtındaki yükü eşek zor taşır  
Anası her gece sırtını kaşır  
Kitap okumaktan gözü kamaşır  
Gözlüğü merceğe döndü Bakan'ım.

Robot gibi gezer evin içinde  
Yeni sistem ithal edek Maçın'de  
Artık bir boşlukta yaşar içinde  
Nice Ayşe, Fatma, Döndü; Bakan'ım

Öğretmen dışarda özel ders verdi  
Hem okul hem etüt gerdikçe gerdi  
Boyunu aşınca *Hartlap*'ın derdi  
Fıttırdı kendine döndü Bakan'ım

## **Bir Gıslavet Bile Alan Olmadı**

Neçe yalın ayak baş açık gezdim  
Yüzüme bir kere gülen olmadı  
Aylarca yıllarca canımdan bezdim  
Bir Gıslavet bile alan olmadı

Fakir fukaralık belimi büktü  
Gidip hâl bilmeze içini döktü  
Asfalta varmadan çamura çöktü  
Bir kez kurtarmaya gelen olmadı

Yirmi yıl dolaştım topuğum yarık  
Babama yalvardım almadı çarık  
Bilirim dünyada suçum kabarık  
Kadir kıymetimi bilen olmadı

Önce oğlak yaydım ardından dana  
Boz eşşekle bir olur mu kadana  
Öküz gibi çok koşuldum sabana  
Ağladım gözyaşım silen olmadı

Bir elim baltada biri nacakta  
Kış boyunca ısınmadım ocakta  
Yazın ekin biçtim sarı sıcakta  
Harman kaldırmaya gelen olmadı

Açınca avcumu göklere açtım  
Ne işten yorulduğum ne işten kaçtım  
Gönül tarlasına tohumlar saçtım  
Benimle ekmeğin bölen olmadı

Ne paralı oldum ne gücüm yetti  
Yayan yürümekten takatim bitti  
Yârenim olmadı yârim terk etti  
Aklımda kırk türlü plan olmadı

Ne adım bilinir ne yerim belli  
Aklımı oynattı bir dudu dilli  
İmdada yetişti Hotto, Pirelli  
Sözümde katıksız yalan olmadı

Rastlamadım gitti sözün erine  
Bu şiiri yazdım reklam yerine  
Alırsam Hotto'yu vermem birine  
Müjdeyle kapımı çalan olmadı.

*Turaç'a* da deli gönül turaça  
Bağlandığın yeter artık haraca  
Gönlümde yayılır iki karaca  
Aklımı ikiye dilen dolmadı

## **Bu Kitap**

Kitaplıkta kitapların alayı  
Sevindiler geldiğinden dolayı  
Manşetlere taşıdılar olayı  
Fitneyi araya soktu bu kitap

Kimi düşe yattı hayale daldı  
Kimi el altından parayı saldı  
Kimi birbirini kıırarak aldı  
Kapanın avcunu yaktı bu kitap

Ak araya girdi kara çekildi  
Para havuzunda para çekildi  
Nutuk tutuklandı dara çekildi  
Kâğıttan evleri yıktı bu kitap

Makron homurdandı Merkel hırladı  
Borsa dibe vurdu dolar fırladı  
Avro dış gösterdi altın parladı  
Davos'ta “van minut” çekti bu kitap

El yatırım yapıyorken arsaya  
Konan kondu İstanbul'da parsaya  
Dört saatte düştü karaborsaya  
Mezattan mezata sekti bu kitap

Kitap bitti talep gelir ha bire  
Yanaşamaz yorumcular tabire  
Gömülürse şaşmam Anıtkabir'e  
Cin gibi şişeden çıktı bu kitap

Orhan Pamuk boynun büküp ağladı  
İskender palayla bağrın dağladı  
*Atmaca* sözünü burda bağladı  
Okumadan bizi sıktı bu kitap

## Gelmedi

Bir periye gönül verdim düşümde  
Gözümü yoluna diktim gelmedi  
Ok girecek yer kalmadı döşümde  
Kaç kere la havle çektim gelmedi

Kâh Maçın'e gittik kahi Yemen'e  
Bal yerine ağzım vurdum çemene  
Gözyaşımı salıverdim çimene  
Saçıma pıtırak ektim gelmedi

Saldığım nameler varmaz Konya'ya  
Malihülyam gelmez oldu gönyeye  
Balık tutmak için gittim Kenya'ya  
Kaç kez toruma pil taktım gelmedi

Derdimi katladım deste eyledim  
Kaz Dağlara çıktım türkü söyledim  
Kahpe felek sana nettim neyledim  
Her gün zıvanadan çıktım gelmedi.

Kapatır sanıyor kabahat özü  
Sövdükçe hoşlanır kendine düzü  
Altına kaçırıldı görünce güzü  
Aklımı yerine çektim gelmedi

Yeter *Mulla* sözü derine salma  
El alıç topluyor sen ise alma  
Atını tavlatıp yolundan kalma  
Kaç kere ardıma baktım gelmedi



## Cağname\*

Erzurum'a yola çıktık kuşluktan  
Yolda beslemeyle doymaz İsmail  
Beli iki büklüm oldu açlıktan  
Pastayı yemekten saymaz İsmail

Karnına bir ince sızı yürüdü  
Gözlerini kara duman bürüdü  
Söz ağzında sakız oldu çürüdü  
Ne söylesek boşa duymaz İsmail

Saygısından büzüm büzüm büzülür  
Kazma ile sanki karnı kazılır  
Gözün yumsa çağ şişlere dizilir  
Aklını başına koymaz İsmail

Bilemedik sızısı ne, derdi ne  
Nihayet ulaştık dadaş yurduna  
Meğer düşmüş midesinin derdine  
Derdini içinde yaymaz İsmail

Akşam yemeğini hafiften yedi  
Sabaha kebaba yer kalsın dedi  
Tartılacak yatsı sonrası kedi  
Ölçüye, tartıya uymaz İsmail

Ne nefsi körelti ne karnı doldu  
Garsonlar başında pervane oldu  
Tabakta Yücel'in şişi kayboldu  
Hocam bunu sana koymaz İsmail

Nasip olsun Yücel yine götüre  
Fazla çağ kebabı zarar motora  
Şiir kalsın yolculuktan hatıra  
Aklı olan sana uymaz İsmail

Kıtlıktan mı çıkmış kimse bilmedi  
Başkasına çağ kebabı kalmadı  
Aklı Erzurum'da kaldı gelmedi  
Öbür hocam sana kıymaz İsmail.

*\*Bu Çağname 30.03.2017 tarihinde üç güzel insanla yapmış olduğumuz güzel yolculuktan sonranın dökümü olarak 05.04.2017 tarihinde yazılmıştır.*

## Çaydanlık

Sizin orda külek esti  
Buralarda hava isti  
İsti nefesimi kesti  
Söyle mene hara gedim

Şirin yukudan uyansan  
Gelip kapıya dayansan  
Maşınlı ya da yayansan  
Cemaati yara gedim

Küçelerde mahnı çalar  
Odunu könlüme salar  
Azadlıqda güller solar  
Saza yoksa tara gedim

Oyanıp da bir baksana  
Dalım sıra su döksene  
Al seksene ver seksene  
Pulum sere sere gedim

Selamın çatsın Şeker'e  
Mıh mı battı de tekere  
Ağalar dönmüş nökere  
Hansı şardan şara gedim

Gül dalında karga öter  
*Atmaca* uçtuğun yeter  
Sekiz karış torpaq yeter  
Yerden geldim yere gedim

## Çek Git

Gadasın aldığım sürmeli karı  
Nasıl da tez geçtik kışı baharı  
Doyunca yemedim bir sömek darı  
Aklımla aramı açtırma çek git

Hasretinden deli danaya döndüm  
Sıcaklar bastırıldı iyice sündüm  
Peri kaçtı şeytan atına bindim  
Ayrılık şarabı içtirme çek git

Geceleri sarılırim yastığa  
Gündüzleri saldırırım bastığa  
Kim yan bakar senin gibi fıstığa  
Karnımı satırla deştirme çek git

Zaten canım sıkkın başım belada  
Saatlerce düşünürüm helada  
Dönüp bakmam paraya da pula da  
Tutup ortalığa saçtırma çek git

*Laedri* derdini suya yazmadan  
Uzak durur artık belden kazmadan  
Tor tosunlar gibi her gün azmadan  
Çayırı çimeni biçtirme çek git

## Ceviz Mersiyesi

*Salman Kapanođlu'na*

Tarhanayı serdin kuruttun yeter  
Getir küflenmeden yiyelim ağa  
Kırdığın bademler olmasın heder  
Geçmişine rahmet diyelim ağa

Ağustos bitiyor önümüz güzdür  
Önce bezdirmeyle bizleri bezdir  
Sonra da otursun diyerek gezdir  
Şanını Maraş'a yayalım ağa.

Kaysıyı pas geçtin kurtlandı elma  
Bahriye özenip ummana dalma  
Kaş göz ile sözü yabana salma  
Berk konuş sesini duyalım ağa.

Çırtığın cevizler biraz kurusun  
Kardeşine ayırırısın yarısın  
Sen gelmeden evde namın yürüsün  
Yeşilini evde soyalım ağa.

Bir remork getirdin bildir bu zaman  
Seneye bonuslu demiştin taman  
Haftaya sarkıtma sözünü aman  
Çürükleri yana koyalım ağa.

Gözümü yoluna diktim beklerim  
Deme sözüm sözdür hem Allah kerim  
Gönlünden başka yok gidecek yerim  
Sakın buz olmasın hayalim ağa.

## Cevaplanan Mektup 1

*Azabî'nin Beklenen Mektup şiirine cevap*

Tavsiyeler artık tasfiye oldu  
Bağ gitti, berçin yok, karık mı kaldı?  
Dağ, bayır düzleşti, tesviye oldu  
Eben, deden gitti, sarık mı kaldı?

Ef ile püh ile ömür geçiyor  
Cardınlar ekini kökten biçiyor  
Kızlarımız fesyte flört seçiyor  
Basma şalvar, yazma, çarık mı kaldı?

Artık herkes bir gurbette yaşıyor  
Akıllılar akılsıza koşuyor  
Çoğu arkasında tapan taşıyor  
Tezek mi, gever mi, yarık mı kaldı?

Artık çağıl çağıl akmaz dereler  
Su başını sahtekârlar kiralar  
Dağda çiçeklere konmaz arılar  
Yaprak yok tiyekte, koruk mu kaldı?

Haydutlar yerleşti konduğun yurda  
Artık ite ağa diyorlar burda  
Dağları dar ettik tilkiye, kurda  
Karıncalar göçtü körek mi kaldı?

Aylar döşekte yan gelip yatmaz  
Dağda bile sivrisinek uyutmaz  
Pınarın başında keklikler ötmez  
Çamlar bardak oldu, toruk mu kaldı?

*Turaç*'in derdini deştiğin yeter  
Hâlimi sorarsan eskiden beter  
Çocukluk günlerim gözümde tüter  
Sana keseceğim tırık mı kaldı?

## Cevaplanan Mektup 2

Mektup yazdım amma zarf bulamadım  
Çatıya döşedik sırık mı kaldı  
Ekşimiş incirler tat alamadım  
Püsküllü püskülsüz firik mi kaldı

Yüreğin adı var kendisi kayıp  
Dal tarak ortada dolaşır ayıp  
Sörvayvır başladı komşumuz kayıp  
Getir metir çıktı börek mi kaldı

Ayran çiğnemezler tavşan koymadı  
Sinek mi var kırlangıçlar doymadı  
Gurk tavuklar cücükleri saymadı  
Ferik kovalayan coruk mu kaldı



Keller saç ektirdi yülündü bıyık  
Kızlar sarhoş gezer erkekler ayık  
Bildır bu zamana yetişir kayık  
Her evde makına kürek mi kaldı

El mi kaldı gidip oba kuracak  
İş mi kaldı artık kafa yoracak  
Ot var iken kim tütünü saracak  
Elbeyli'de artık kırık mı kaldı

Gök yırtıldı yer yarıldı tabandan  
Ekin kalktı ellik göçtü yabandan  
Tor tosunlar öte kaçır sabandan  
Toprağa bakan yok sürekle mi kaldı

Şiiri kim okur kim türkü söyler  
Yankesici oldu ağalar beyler  
*Turaç* davarını boşa heyheyleyler  
Tasalanır durur yürek mi kaldı

## Dostum

Gel seninle bir karede duralım  
Bir gün gelir gerek olacak dostum  
Otur iki lafın belin kiralım  
İçimde bir merak kalacak dostum

Yüz yüze gelmeye gerek kalmadı  
Sosyal medya çıktı ırak kalmadı  
Ciğeri tükettik yürek kalmadı  
Bilmem bu halimiz n'olacak dostum

Ben sana uzaktan gel gel ederim  
Karnım tok olsa da artar kederim  
Ben benden kaçınca kime giderim  
Kapımızı yel mi çalacak dostum

Uzaktan uzağa sırt yüzüme  
Bakarak sararız üzüm üzüme  
İyiliği çakıp durma gözüme  
Sıra bir gün sana gelecek dostum

Derdinin dermanı gizlenir sende  
Ruh kuş olur uçar bir gün bedende  
Ölsen kaldırırlar beleş kefen de  
Ardından kim namaz kılacak dostum

Aklın senden başka yere taşınır  
Kabuk tutmaz yaraların kaşınır  
Canı yanan cananı mı düşünür  
Kim ölmeden önce ölecek dostum

Dünyaya yapışmış iki elimiz  
Yüzümüzden okunmuyor hâlimiz  
Konuşurken yaralıyor dilimiz  
Kim kime kör bıçak çalacak dostum

Yarın bir gün ecel kapıyı çalar  
Betimiz benzimiz gün gibi solar  
Kimi türkü söyler kimi saz çalar  
Gözümüze toprak dolacak dostum

## Emre Canbaz

Sabahın köründe işine gelir  
Verilen her işten sıkılır Canbaz  
Kimse bilmez kendi işini bilir  
Yorgunluktan belin bükülür Canbaz

Aç gelir evinden kahvaltı yapar  
Yolda uyur başka yollara sapar  
Bulutsuz havada tez nemi kapar  
Burnundan sümüğün dökülür Canbaz

Aklını fikrini boş yere yorar  
Ali Ercan ile araba arar  
Parası var gibi markasını sorar  
Beleş mezar görse yıkılır Canbaz

Bir taş ile iki kuşu vuruyor  
Kafasını boş işlerle yoruyor  
Zulasında piskevitler duruyor  
Sofrada doymadan çekilir Canbaz

Ders çalışır kitap yüzünü açmaz  
Ne iş versen yapar işinden kaçmaz  
Emeklilik ister eline geçmez  
Tespihler sabırla çekilir Canbaz

Gece beşik sallar uykusuz döner  
Volvo hayal eder Fiat'a biner  
Rejim yapar karnı dizine iner  
Karnın şişer düğmen sökölür Canbaz

Müdüre yaptırır fazla işleri  
Uyanıkken görür bütün düşleri  
Uçurur avcunda her gün kuşları  
Kazık sağlam yere çakılır Canbaz

Gülünden gayrıya bülbülü ötmez  
Ötmek istese de yüreği yetmez  
Saatine bakar mesai bitmez  
Oturur koltuğa çakılır Canbaz

Koridorda volta atarak gezer  
Her bakış altında bir mana gezer  
Her ipte oynamaz bir ipte gezer  
Dikkat et ayağın takılır Canbaz

Bu dünya kimseye tapulu değil  
Kimsenin binası yapılı değil  
Toprağın kapısı kapalı değil  
Her insan toprağa ekilir Canbaz

23.06.2014

## Güray'ım

Soldan bakar sağı görür gözüyle  
Yılanı delikten boğar sözüyle  
Ava çıksan al kınalı tazıyla  
Tazın mı peşine düşer Güray'ım

Yemek dolmuşuyla işine gelir  
Kısmetini itin ardında bulur  
Kırk türlü hinliği seksen tür bilir  
Tilkiler aklına şaşar Güray'ım

Bir gün olsun yalan sözden caymadı  
Dişlemedik harman yeri koymadı  
Göbek dize indi hâlâ doymadı  
Bilmem neresini kaşır Güray'ım

Sahip olmasını bilmez diline  
Çapkınlıkta su dökülmez eline  
Adamım güvenme sakın beline  
Dizlerin betonu deşer Güray'ım

Taksicilik yapıp basardı para  
Şimdilerde oldu biraz fukara  
Densizlikten başın uzattı dara  
Rüzgârdan tarafa işer Güray'ım

Her gün şeytanlarla oynardı pişti  
Ömrü pavyonlarda barlarda geçti  
Çok şükür bir melek hanıma düştü  
Onun sayesinde yaşar Güray'ım

25.06.2008

## Halil Ağa'm

*Sözün İzinde* kitap kapağının gecikmesine taşlama

Sırtına bir manto bizim oğlanın,  
Dikecektin Halil Ağa'm ne oldu?  
Çuvala mı girdi yoksa zamanın,  
Bakacaktın Halil Ağa'm ne oldu?

Gözümü yollara diktim beklerim,  
Yatıp kalkıp e-postayı yoklarım,  
Sarmak için hayalini koklarım,  
Sıkacaktın Halil Ağa'm ne oldu?

Kavağa çıkarken balık mı yitti,  
Yoksa çalışmalar çöpe mi gitti,  
Harfler mi karıştı punto mu bitti,  
Dökecektin Halil Ağa'm ne oldu?

Söz erleri sürer sözün izini  
Tacettin derdinden sallar dizini  
İş bitmezse hafta sonu izini  
Yakacaktın Halil Ağa'm ne oldu?

*Atmaca'nın* şişer durur dalağı  
Arada kaybetme sakın ulağı  
Yerinde duruyor kalfa kulağı  
Çekecektin Halil Ağa'm ne oldu?

09.04.2021

## Hasan'a Hariçten Mektup

Gün yine kızardı akşam oluyor  
Nasıl çıkacağız yarına Hasan  
Keskendiğin taşlar beni buluyor  
İşliyor sözlerin derine Hasan

Kırılacak yaşı devirdik geçtik  
Burçak tarlasında pıtırak biçtik  
Dilimiz kurudu sükutu içtik  
Koy canı canının yerine Hasan

Elbet hakkı olur dostun dostundan  
Yanlış mana çıkaramaz kastından  
Gönül kuruldu mu kalkmaz postundan  
Benzemez bir başka birine Hasan

Yüzün dili beceremez yalanı  
Dil delikte gedik eder yılanı  
Hâl ehlinin olmaz başka planı  
Şükreder gönlünün terine Hasan

Doğuştan hak ettik ölüm sırada  
Olmadı gözümüz pulda parada  
Yaşıyoruz şu dünyada kirada  
Kalmadı yeryüzü Karun'a Hasan

Bazen sağaltılır tuz ile yara  
Lafların azı söz çoğuysa dara  
Kibir tenimizi çekmeden dâra  
Benzese huyumuz Harun'a Hasan

22.10.2018



## Hemşerim

*Mahir Ünal'a*

Derdimizi gurbet elde yayarız  
Her gün içerimiz yanar hemşerim  
Takvimlerde yaprakları sayarız  
Gören bizi deli sanar hemşerim

Elbistan nerede Afşin nerede  
Boğuluruz girdiğimiz derede  
Ben burda mahzunum eşim orada  
Bu hasret çektikçe süner hemşerim

Pınarbaşı gibi kaynar yüreğim  
Gün gelir bir yerde olur gereğim  
Şükür kuldan gelmez çayım çöreğim  
Dar günde dost olmak hüner hemşerim

Göbeğim Afşin'de toprağa düştü  
Ama gurbet elde bağrımız pişti  
Üç Maraş beyine işimiz düştü  
Üçü de sabrımız sınar hemşerim

Çocuklarla boynu bükük kalmışım  
Kırk kapıya seksen deynek çalmışım  
Kuşlarımı asumana salmışım  
Bilmem ki ne zaman döner hemşerim

Sözlerim serzeniş sanma ki kahir  
Dost arar dururum sözünde mahir  
Tanıdığın yok mu yüreği tahir  
*Atmaca* nereye tüner hemşerim.

*05.04.2016/Eskişehir*

## Hüsnü Kaptan

Kaptanım nerede Honda sitimiz  
Bahar geçti yaz tükendi güz bitti  
Ver de olsun kapımızda atımız  
Sağa kaçma sola kaçma söz bitti

Altımızda bir araba var idi  
Ama küçük biraz içi dar idi  
Gönlüm gamdan uzak bahtiyar idi  
Tavuk yitti ördek gitti kaz bitti

Umudumu dağdan dağa aşırđım  
Sabır çeke çeke sabrı taşırdım  
Hangi hava çalacağım şaşırđım  
Cümbüş geldi gitar çıktı saz bitti

Naz fazla olursa âşık küstürür  
Zorlanırsak yüreğimiz kastırır  
Rüzgâr esmez sarı sıcak bastırır  
Ateş bastı ter zorlattı buz bitti

Ne söyleyim neyi deyim ne diye  
Sakın kârı yüklettirme kediye  
Güzel sözden âlâ olmaz hediyeye  
Otu geçtik dilimizde saz bitti

Damla damla ancak doldu kuyumuz  
Kış gelmeden tükenmesin suyumuz  
Şimdilik var şekerimiz çayımız  
Limon geçti biber uçtu tuz bitti

Sağa sola yalpalatma boşuna  
İş getirme Honda'mızın başına  
Paran tıkr vereceksin peşine  
Yar atladık yokuş çıktık düz bitti

Oğlun biner tekerleri aşınır  
Söz dolandır encümeneye taşınır  
Haber bekler avuçlarım kaşınır  
Mangal burada et ortada köz bitti

Başkanım bu şiir armağan sana  
Honda kalsın koşacaksın sabana  
*Atmaca* sözünü atma yabana  
Benzin uçtu para yitti gaz bitti

10.07.2014 Eskişehir

## İsmail

Yetir de sofraya getir sözünü  
Gül ol da bülbüle batır sözünü  
Sevda dürümüne yatır sözünü  
Muhabbetin tadı çıksın İsmail

Yetirdiğim sözü getirdim sana  
Gel tayyib sözümü atma yabana  
Atacaksan tak at gülü sapana  
Çıkacaksa canım çıksın İsmail

Yar yârin yoluna diker gözünü  
Ayna bilip dosta döner yüzünü  
Tayyib olan tayyib söyler sözünü  
Çirkin söz dilimi yaksın İsmail

Ey ince sanatın ustası âşık  
Görüyorum işler fena karışık  
Pilavı görmeden kırıldı kaşık  
Gül bülbüle ağıt yaksın İsmail

21.02.2013

## **Kent Oteli\***

Yıl iki bin on bir nisanın sonu  
Doluştuk Bursa'ya šiirdi konu  
Herkesin eline verildi sunu  
Günü her gün gibi geçiyor sandım

Panelden panele yarış başladı  
Kim kimi börtledi kimi haşladı  
Herkes birbirini sözle taşladı  
Aklımı başımdan uçuyor sandım

Yakışmış bu şehre bu Kent Oteli  
Aratmıyor dađ başında moteli  
Hem masaya bırakmışlar ketili  
Çay kahve uykuyu açıyor sandım

Sokaklarda itler yattı yatan yok  
Gözümüzü bağlayan yok tutan yok  
Pencereyi açıp nara atan yok  
Ses sesi dışarıda biçiyor sandım

Her taksi tekeri döşümde geçer  
Yatak beni koyup düşümden geçer  
Sabır dilden kayıp dişimden geçer  
Uykuyu ışıklar içiyor sandım

Yiğit olan yatıyorsa ko yatsın  
Bu oteli çocuğuna anlatsın  
Kepçeler asfalta tırtıklar atsın  
Sanki yer altımdan göçüyor sandım

Hilafım yok sizin varsa söyleyin  
Varıp İstanbul'a Kars'a söyleyin  
Doğruya söyleyin terse söyleyin  
*Atmaca*'yı gece uçuyor sandım

*\*Bu şiir 01.05.2011 saat 03.15 Bursa Edebiyat Günleri etkinliklerinde  
Bursa Kent Otelinde geçirdiğimiz gecenin sıkıntısıyla yazılmıştır.*

## Kına Türküsü

On beş gelin gönülsüz bir kocaya,  
Vardılar ya boşanmazlar inşallah!  
Nikâha giderken Temel Hoca'ya,  
Kara kara düşünmezler inşallah!

Seçemezler saman ile kasılı,  
Bilemezler erkân ile usulü,  
Gecenin sonunda kalkıp gusülü,  
Almak için üşenmezler inşallah!

Yalansız hilafsız yüzleri turşu,  
Ortaya çıktılar karıştı çarşı,  
Giderken çalınır cenaze marşı,  
Teneşire döşenmezler inşallah!

Kılıç ile avlayanlar maralı,  
Boynuz darbesiyle döner yaralı,  
Görmediler ne bilsinler kuralı,  
Yatıp yere deşinmezler inşallah!

Herkes almış kargısını yayını,  
Yayımda Karaman'ın koyunu,  
Bilmem nasıl demokrasi oyunu,  
Uyuz olup kaşınmazlar inşallah!

Hem ağlarım hem giderim diyen yok,  
Dayanacak bir dayı yok yiyecek yok,  
Ne damatlık ne gelinlik giyen yok,  
Bizim eve taşınmazlar inşallah!

Kim kız girer kim dul çıkar gecedem,  
Kim keyf alır kim bağırır acıdan,  
Kişiflerler pencereden bacadan,  
Sürtünerek aşınmazlar inşallah!



**Kırađı Tekkesi Őeyhinin  
Posta Kurularak Yazdıđı Son Geyik**

Sen gittin gideli bre dilbazım,  
Sıklattan uyuřtuk kakamaz olduk.  
Tavukları yiyor azıttı tazım,  
Geyik avlamaya ıkamaz olduk.

Őeyhin baba oldu  vakit nce,  
Gzleri (boz) dođan elleri pene,  
Basıyor ađıdı doktor grnce,  
Kalkıyor pipisi bkemez olduk.

Cebimiz delindi paramız bitti,  
Borlular vermiyor umutlar yitti,  
Ađustos azıttı incirler yetti,  
Zgrdz evlere bakamaz olduk.

Hava sıklat diye mřteri gelmez,  
Gelenin de Ercan kıymetin bilmez,  
Ayranımız ekřir yzmz glmez,  
Dostların lafını ekemez olduk.

İhlas Holding cola ıkartmıř aldık,  
Kimse imeyince evlere saldık,  
Son umutta snd umarsız kaldık,  
İimizi kimseye dkemez olduk.

Haber saldık yarenlere yarlara,  
Name yazdık ejderlere narlara,  
Muhtaç olduk fularlıya çarlara,  
Bir somun ekmeği kekemez olduk.

Gazel dolu bostanımız bağımız,  
Iscağa dayanamaz erir yağımız,  
Dizlerimiz titrer tutmaz bağımız,  
Ala keklik gibi sekemez olduk.

Gözlerimiz görmez başımız döner,  
Bu devirde ađam geçinmek hüner,  
Unuttuk nasıldı kebab ve döner,  
Diz ıkıp sofraya çökemez olduk.

Saçın yülümüşler siner durur mu?  
Postalın rahat mı yoksa vurur mu?  
Su akmaz mı köpük yüzde kurur mu?  
Mektubun ucunu yakamaz olduk.

Patates soydun mu soğan kırdın mı?  
Meyilli duvarda teknil verdin mi?  
Yumurta sağlam mı yoksa kırdın mı?  
Biz burda söküğü dikemez olduk.

Oraları nasıl buradan sıcak mı?  
Kızları ehven mi baldır bacak mı?  
Savurduğun nedir balta nacak mı?  
Biz kurtlu kütüğü yıkamaz olduk.

Hastalığın nedir dermanı kimde?  
Yatıp süründün mü toprakta çimde?  
Derdiyin çaresi yoktur hekimde,  
İpliği iğneye takamaz olduk.

Hafif top ne imiş ağırı var mı?  
Burdur'un meyvesi incir mi nar mı?  
Topu atsan sağır sultan duyar mı?  
Biz dolma tüfeği sıkamaz olduk.

Nöbet tutuyorsan değmesin nazar,  
Kafanı kaşıma sivilcen azar,  
Parola bilmezsen komutan kızar,  
Milyemi unuttuk sökemez olduk.

*Osman Gazi Turaç kâğıda döktü,*  
Caner Kavi artık şiiri söktü,  
Şeyh posta kuruldu içini döktü,  
Toprak kuraklaştı ekemez olduk

## Kitap Risalesi

Bulabilsek tartacađız kediye  
Biz biçerken el kaynaktı hediđi  
Para verdik çalamadık düdüđu  
Belki ısmarcım yola takıldı

Üstatlar duvara asmış udunu  
Kâğıt olsun diye saldı odunu  
Ben unuttum kitapların adını  
Sen de yaprakları ye le takıldı

Ananın yerini doldurmaz bibi  
Bulanık saların bulunmaz dibi  
Yayıncılar yayın balıđı gibi  
Oltamıza kamış sele takıldı.

Ne fırtına durdu ne yağmur dindi  
Korkarım oluruz fikreden hindi  
Sükût ettik altın derine indi  
Sözün güzelleri güle takıldı

Tavuk kırkımına kaldı işimiz  
Sıka sıka dökölüyor dişimiz  
Kitap bekler yarenimiz eşimiz  
Desene mücellit pula takıldı

Söz tükendi diken bitti dilimden  
Çabalarım bir şey gelmez elimden  
Sabredersem kıl çıkar mı kelimden  
Umudum bir kırık sala takıldı.

01.10.2012

## **Korona**

Varsın herkes kendi işine baksın  
Milletin belini bükmez korana!  
Seven sevdiğinin yüzüne baksın  
Sevgiyle bakana çökmez korana!

Yapılsın evlerde her gün borana  
Erkeklerin iş gitmesin zoruna  
Güzel günler ekemezsek yarına  
Gözünün yaşına bakmaz korona!

Kanımız asildir çağlayıp akar  
Virisü mirüsü havada yakar  
Canına susayan bize yan bakar  
Bulaşırsa bile kokmaz korona!

Meyhane, kerhane kapandı yazık  
Aslanın boynuna asıldı azık  
Sulana sulana yeşerdi kazık  
Korkudan sokağa çıkmaz korona!

Gurk yattık üstünde paranın pulun  
Tazıları olduk ipekten çulun  
Çiğnedik hakkını yetimin, dulun  
Bizi öyle böyle yıkmaz korona!

Sabırla damlayan mermeri deler  
Kurtların ardında koyunlar meler  
*Memmet Hartlap* çıkmış dağları eler  
Seçilmiş olana sökmez korona!

## Körođlu

*Rasim Körođlu'na*

Nereye gidersek yalnızlık orda  
Nerde yüze gerçek gülen Körođlu  
Rabbim muhtaç etme namerde merde  
Hani kadir kıymet bilen Körođlu

Vur mızrabı gam dökülsün sazından  
El dönse de daim dönme sözünden  
Sakla parmađını kendi gözünden  
Çıkar her delikten yılan Körođlu

Çok zaman derdini içine döktün  
Kuşları uçurdun saçları döktün  
Testiyi de kırdın suyu da döktün  
Beş günlük dünyada dolan Körođlu

Bıyık döner sakal dönmez hilale  
Saza tel tak kılıcını bilale  
Daim baksa kalp ibresi helale  
Budur sermayeden kalan Körođlu

Kendinden saklarsın kendi derdini  
Düşünürsün karlı dağlar ardını  
Ara ki bulasın kulun merdini  
Başını belaya salan Köroğlu

Zor beyleri güvenmesin zoruna  
Yiğitliğin miras kalsın toruna  
Kulak as mazlumun ahu zarına  
Aşkarla kalkanı delen Köroğlu

Tuz alır zorlatır dostlar yarama  
Yakılan türkü yok duman arama  
Hayasızlar söver oldu töreme  
Ne toy toy ne şölen şölen Köroğlu

Hani yarenlerin yarın nerede  
Bu gün buradasın yarın nerede  
Yarın uçacaksan yarın nerede  
Ölüm gerçek hayat yalan Köroğlu

02.11.2010

## Lahmacun Mersiyesi

Taşköprü'de sarımsağı gelmedi  
Kar kış oldu maydanozlar olmadı  
Halde bir baş kelle soğan kalmadı  
Kıtlık gelip bizi buldu müdürüm

Tavuklar kırkıldı kazlar yolundu  
Yırtık cüzdandaki para bulundu  
Haftalarca aç karnına kalındı  
Açlıktan benzimiz soldu müdürüm

Karadavut kalkıp geldi Bolu'dan  
Öğlenleri koku gelir Sıla'dan  
Allah seni uzak tutsun beladan  
Hamza Aksın saçın yoldu müdürüm

Hayal kurduk düş görmeden uyandık  
Günler aylar geçti yıla dayandık  
Acılı lahmacun gelecek sandık  
Başka bir bahara kaldı müdürüm

Mümin abi avucunu ovalar  
Ali Ercan hayalleri kovalar  
Emre püskeviti alır geveler  
Karnımız trampet çaldı müdürüm

Allah'ın yarını bir günü bitmez  
Harcasan cebinde bereket gitmez  
Atmaca her avın peşinden gitmez  
Verdiğin süreler doldu müdürüm

20.01.2015



## Müdürüm

Kendi Kütahya'dan eşi Bozandan  
Otursa aş koymaz koca kazandan  
Akli kısa boyu uzun hezandan  
Sözleri götünden tutan müdürüm

Bu fazla özgüven nereden gelir  
İnsanın önünde hayvan eğilir  
Dalap beygirlerin dilini bilir  
Kıyakçılık yapıp iten müdürüm

Bol keseden atar tutanı olmaz  
Çalışır didinir kesesi dolmaz  
Attığın taşların yerini bulmaz  
Yorulur yan gelip yatan müdürüm

Başkaları koyar adam yerine  
Layık olsan yeter kendi yerine  
Yalan sözü koyup gerçek yerine  
Tutup sürüsüne katan müdürüm

Güzeli görünce dili çözülür  
Harekete kalksa kuşu büzülür  
Günahların kâtiplerce yazılır  
Gözlerinde neler tüten müdürüm

Gereksiz işlere hayaller kurma  
Kafadan reissin kafanı yorma  
Aşevine söyle gelsin kavurma  
Kazanı yalayıp yutan müdürüm

On kişiye bir taksiyi satıyor  
Kafasında cin fikirler yatıyor  
Hobi bahçesinde stres atıyor  
Bostan tarlasında yiten müdürüm

Başkası yanında bol caka satar  
Sözden çok ne var ki keseden atar  
Verdiği her sözü anında tutar  
Yalanı boyayıp satan müdürüm

Sabah ezanında işine gelir  
Kimse işin bilmez kendisi bilir  
Koca beden erir belin bükülür  
Saltanat ta sen de biten müdürüm

## Neo Depik Şiir

Kör şairler yazar sağrlar okur  
Giderken vururlar topuk şiire  
Eski bir tezgâhta iplikler dokur  
Manadan mecazdan kopuk şiire

Ölçüden habersiz durağı bilmez  
Saçı keçeleşir tarağı bilmez  
Ustaya saygı yok çırağı bilmez  
Durmadan kerkinir epik şiire

İlham perisini kafede avlar  
Şeytanı her gece düşünde tavlur  
Dışında gizlenir içinde havlar  
Tafrasında döker köpük şiire

Süsüne püsüne parayı saçur  
Geceleri solar öylene açur  
Retbula güvenir kanatsız uçur  
Genç kızlar bürünmez ipek şiire

Burnu orman olur aldırılmaz kılı  
Uçurumda dolaştırır akılı  
Araya söz diye döker çakılı  
Ağzı yamuk burnu kepik şiire

Sosyal medya muhabbete yetiyor  
Evliler sanaldan oynaş tutuyor  
Aşk belin altında çıplak yatıyor  
Her gün rağbet artar sapık şiire

Yalağına işer gündüz gözünü  
Tilki bile bakmaz dönüp yüzüne  
Kediler canavar olur gözüne  
Dikmez kulağıını köpek şiire

Ufak at *Hartlap*'ım civcivler yesin  
Yeter ortalığı çınlatır sesin  
Okuyanlar ve yazanlar peh desin  
Geçiyorum neo depik şiire

## Nevruziye

Beşten büyük bu dünyanın alayı  
Savuştursun Rabbim senden belayı  
Diline sahip çık basma kalayı  
Herkes sana selam çaksın Hân'ım hey!

İki bin yirmi üç çattı çatacak  
Trump'un gemisi battı batacak  
Putin'in şafağı attı atacak  
Varsın birbirine çöksün Hân'ım hey!

Gören görür yanan ile yakarı  
Ayırt eyle gören ile bakarı  
Doğru sözlerine karşı çıkarı  
Koy kendi çöpüne keksin Hân'ım hey!

Yolda belli olur yâr ile yaran  
Gördün hekim değil yaranı yaran  
Sen yanarken kendi gölgede duran  
Varsın salya sümük döksün Hân'ım hey!

Kediler çöplükte çatıda itler  
Kaşındırır durur yavşaklar bitler  
Gres yağı kokar oldu kispetler  
Yeni pehlivanlar çıksın Hân'ım hey!

Bülbüller kafeste yok gülün rengi  
Kimse göze almaz nefsiyle cengi  
Kim kimle anılır kim kimin dengi  
Herkes aynasına baksın Hân'ım hey!

Alan alsın ellerine masatı  
Yiğitlerin örnek alsın Basat'ı  
Çek besmele al eline pusatı  
Gök girende kızıl çıksın Hân'ım hey!

## **Palto Mersiyesi**

Aksakal yok iken vermesin biler  
Varın aşığını defterden siler  
Başkaları için Allah'dan diler  
Geldi ayağıyla kendi bu palto

Akif'den el aldı dönmez sözünden  
Dünya malın esirgemez gözünden  
Sözün manasını çeker özünden  
Verdi gayri gelmez yündü bu palto

Birbirine girdi Alman gümrüğü  
Bilmem ki kim kime vurdu yumruğu  
Üzerine yıktılar da tomruğu  
Güreş yapıyorum sandı bu palto

Top mermisi belki kurşun işlemez  
Kars'a gitse bile karı düşlemez  
Kimseyi kayırmaz adam fişlemez  
Hinoğlu hinlerden hindi bu palto

Avrupa'da bir benzeri kalmadı  
Pensilvanya kapısını çalmadı  
Mit peşine adam taktı olmadı  
Kendini Obama sandı bu palto

Giyenin yakışır hemen üstüne  
Ast gösterir hava için üstüne  
Kaç kez iniş yaptı avam üstüne  
Okumuş üstüne kondu bu palto

Ey *Atmaca* sözü düz de arkan yok  
Orso öldü kurt kayboldu Tarkan yok  
Üzerinde doğru dürüst hırkan yok  
Sırtına yük gibi bindi bu palto

20.01.2013



## Şair Tarifi

*-Kaideyi bozmayan şairler hariç-*

Aşağı tükürse sakal batacak  
Yukarı tükürse bıyık kokacak  
Kundurayla her kavağa çıkacak  
Burnundaki kılı görmeyen şair!

Kucağında çivi elinde keser  
Yarenliği bilmez çok çabuk küser  
Ne ışıktadır ne hızın keser  
Çift şeritli yolu görmeyen şair!

Gece ava çıkar gün boyu yatar  
Lafı kapçıyla ortaya atar  
Kargalarla gezer baykuşu tutar  
Bahçesinde gülü görmeyen şair!

Ağzını açınca susmayı bilmez  
Gönlü ile hiç toprağa eğilmez  
Bühtana bayılır sohbeta gelmez  
Mangaldaki külü görmeyen şair!

Kendisinden başkasına inanmaz  
Söylediği bir gerçeğe dayanmaz  
Vicdanı tanımaz yüreği yanmaz  
Ne yağmur ne dolu görmeyen şair!

Hırı gürü sever hırlamaz dalar  
Rüyadan uyanır hayale dalar  
Piri Reis olur deryaya dalar  
Yanındaki gölü görmeyen şair!

Karpuz diye bıçak atar kavuna  
Kimse doymaz sohbetine savına  
Şölenlerde çıkar Leyla avına  
İçindeki çölü görmeyen şair!

## Şölen Şiiri

Karşılığı vardır her bir emeğin  
Tadı eksik kalır etsiz yemeğin  
Şiir karın doyurur mu demeyin  
Kaz bekledik tavuk yolan olmadı

Kitaplar havada kuş olup uçtu  
Kim dokundu kimi yaprağın açtı  
Herkes yalancıkıtan tebessüm saçtı  
Gözünün içiyle gülen olmadı.

Beraberken avam ile havası  
Mihmandara geldi Kilis tavası  
Şuara bekledi barak havası  
Bir hüküm çıkmadı çalan olmadı.

Karanlıkta yüklemelik kaççağı  
Zulamıza saklamadık bıçağı  
Bizim için bekletmedik uçağı  
Biz biz'i yitirdik bulan olmadı.

Diş kirası iki ellilik düřtü  
Biri bana biri Mortaş'a düřtü  
Başımıza cin fikirler üřüřtü  
Şaka olsun dedik yalan olmadı.

İhtiyaç var hasenata hayıra  
Arabayı sürdük yolda çayıra  
Su verince kolay çıktı bayıra  
Peşimizde ıslık çalan olmadı.

Her gün sayıp duruyoruz nefesi  
Fatih bir budağa asmış kafesi  
*Hasan Basri* ortalığa mesesi  
Attı korktukları yılan olmadı.

## **Telgraf**

Gökyüzünü kara duman бүрүdü  
Üç beş denli densizlere yürüdü  
Köylü damda toz kömürü kürüdü  
Havada kar kara yağıyor stop.

Paramızla canımıza kıyarız  
Ölenlere sağdan soldan duyarız  
Samanlıkta davarları yayarız  
Katırlardan aygır doğuyor stop.

Üstteki toprağı alta gömerler  
Sıpararı boz eşşekler emerler  
Geceleri çözülmüyor kemerler  
Evliler eşinden soğuyor stop.

Göz gözü görmüyor dumandan sisten  
Güneş görmez oldu Afşin Elbistan  
Günden güne çoğalıyor kabristan  
Bir kabre iki can sığıyor stop.

Otun nesli kesiliyor doğadan  
Güç kalmadı tor tosundan boğadan  
Herkes himmet bekler Mahir ağadan  
Köylüler tekeyi sağıyor stop.

Demeçler verilir ikide birde  
İki santral yetmez çıkarın dörde  
Muhtaç kalmayalım namerde merde  
Deliler aklını yığıyor stop

Kevenler kurudu ters lale soldu  
Gülistana ala kargalar doldu  
Ağlanacak hale gülenler oldu  
Ecel üstümüze ağıyor stop.

## **Tokat Sandığı**

Cevizden oyulmuş ince nakışlı  
Dokunacak ele ceylan bakışlı  
Kâh zambak kâh lale sümbül kokuşlu  
Kapağı kilimli Tokat sandığı.

İçine ne koysan alamam demez  
Düşünde hayale dalamam demez  
Şirin'in yerinde olamam demez  
Taşlara gül işler sakat sandığı.

Kayık olur yüzer bıraksan çaya  
Dudağı çatlasa dokunmaz suya  
Boğaçhan yapılı Hüseyin Kaya  
Yediği yumruktu tokat sandığı.

Kim sözü tartarak yerine koyar  
Dost dostun derdini derdinden sayar  
Kim kimi cilalar kim kimi boyar  
Her sözle açılmaz sükût sandığı.

Gönül kuşu av kestirir gözüne  
Bulutları sađar durur yüzüne  
Cırnak geđer kulađının tözüne  
Uçurum'a düşer buket sandıđı.

Gizliden gizliye hayaller kuran  
Türlü hesap yapıp kafayı yoran  
Besmeleyle açıp kapađı gören  
İçinde bir sofraya maket sandıđı.

Öncekiler delip gitmiş kasayı  
Doldur diye boş verdiler keseyi  
Artık yolda boşaltırız keseyi  
Kemirip dururken paket sandıđı.

Pancarın ne güzel beziđi olur  
Yolcunun yoldaşın azıđı olur  
Dostun dosta gizli kazıđı olur  
Taşır dōş cebinde ceket sandıđı.

*Atmaca* dilinde sözü yetirir  
Söz verenler sözü yere yetirir  
Yorulunca üzerine oturur  
Bundan âlâ olmaz makat sandıđı.



## **Tuzlu Taşlama**

Balıkçıda mahsur kaldım erenler  
Yalan söyler kameradan görenler  
Hesap verir günahıma girenler  
İki tek atmaya geldim buraya

Haklı haksız beni her gün yerdiniz  
Ben gelince yağan karı gördünüz  
Pencereden bakıp sefa sürdürünüz  
Akıl alır aklım vermem kiraya

Boş yere ne atar ne de tutarım  
Sözü yarı söyler yarı yutarım  
Keyfim gıcır olduğunda atarım  
Karıştırmam boz rakıyı biraya

Dağıtırım sağın solun payını  
Keseceğim kurultayda koyunu  
Kimse bilmez oynadığım oyunu  
Dik atarım bakmam yazı turaya

Arada ne dümen döner bilemem  
El feneri yanar söner bilemem  
Burunlar kırılır kanar bilemem  
Tuz döktürmem kabuk tutmuş yaraya

Hem başgitar hem de keman çalarım  
Bazen üstten bazen alttan dalarım  
Hariçten dostlara haber salarım  
Günü gelir çıkacağım saraya

Dert nerede ben orada biterim  
Tek başıma on düşmana yeterim  
Ancak kendi çöplüğümde öterim  
Helalimden başka bakmam kariya

## Yiğidim

*Sevgili kardeşim Hamza Aksın'a*

Dümrek'te reislik hayali kurdu  
Elindekileri satıp savurdu  
Bu dert ile sinesini kavurdu  
Düşersen çok olur vuran yiğidim

Genç kız sanıp dulun nikâhın kıyar  
Hâkime vararak verdirir ayar  
İzine ayrılır malları yayar  
Çiçek sanıp keven deren yiğidim

Pazarda celebe kaptırır malı  
Değişir yüzünün şekli şemali  
Gerçi yaşı buldu ama kemali  
Hani yarin nerde yaran yiğidim

Kütahya'ya tayin oldu durmadı  
Tarlasından başka tarla sürmedi  
Vekil müdür oldu bir gün görmedi  
Kaşdıkkça kanar yaran yiğidim

Yazı işlerinde müdürlük yaptı  
Sonrada Destek'e kapağı attı  
Ruhsat'ta birkaç ay sırt üstü yattı  
Tilkinin izini süren yiğidim

Gidip başkasının kapısını açar  
Bazen cömert olur avcuyla saçar  
Çay bedava deyip Kepez'den içer  
Tükendi mi yoksa paran yiğidim

Çarşamba'yı sel alalı çok oldu  
Verdiğin sözlerin vadesi doldu  
Yaz dedin güz geldi yapraklar soldu  
Zoru görse kayış yaran yiğidim

Devlet kuşu konamadı başına  
Hiç kimse bakmadı gözün yaşına  
Çok dolandı döndü yazı işine  
Ne hayaller, düşler kuran yiğidim

Gerçek sandıkların tamamı düştü  
Elin yumurtası sana mı düştü  
Demek çalkalarken elinden düştü  
Kağnıyı yokuşta süren yiğidim

Başkasına kızar kendine küser  
Çok zorlarsan kalır aklında eser  
Gördün mü sapını keser mi keser  
Korkarım kelleyi yaran yiğidim

Adamı bakınca gözünden seçer  
Kahkahayla güler kendinden geçer  
Mecliste müdürün suyunu içer  
Yok mu sanıyorsun gören yiğidim

Tatlı söz her türlü kapıyı açar  
Verdiği sözleri havada uçar  
Zoru gördüğünde izine kaçar  
İşleri yokuşa süren yiğidim

Eğerek bükerek sözü çevirme  
İsraf edip sakın saçıp savurma  
Tavayla mı yandı yoksa kavurma  
Sözü gerisinde duran yiğidim

Gurbetlik elini kolunu bağlar  
Hasretten her gece sinesin dağlar  
Her ayın başında kayışın yağlar  
Bağrına bağrına vuran yiğidim

19/112013

## Yumurtayı Yutan Tavuk

*Kuveyt-Türk Genel Müdürü'ne*

Altın yumurtlayan tavuğa kandık  
Tavuktan yumurta çıkacak sandık  
Memura güvendik söze inandık  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

Vade sonu geldi sorduk hesabı  
Meğer lira imiş hanım hesabı  
Öteye taşıdık artık hesabı  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

Şikayete soruşturma açtılar  
Hesapları ortalığa saçtılar  
Müşterinin beyanını geçtiler  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

Hesap açan memurunuz firarı  
Biz bilmeyiz güya kârı zararı  
Veren verdi hakkımızda kararı  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

Yokmuş sizin başkasından farkınız  
Allem kullem ile dolmuş arkınız  
Varsın bu dünyada dönsün çarkınız  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

Ne dediysek kaldı hepsi havada  
Yumurtalar çift sarıydı tavada  
Bu hesap çözülr ulu davada  
Altın girdi lira çıktı paramız  
Bu da bize olsun akıl kiramız

23/12/2010

## Zülküf'üm

Fikir topla koy önüne papağı  
Tencerenin yuvarlanır kapağı  
Götüren getirmez tası tabağı  
Boşuna mutfağı dökme Zülküf'üm

Dilinden dökülen eline varmaz  
Dost dosta bendedir yad yadı sarmaz  
Gün ufku aşmadan hava kararmaz  
Öyle boş gözlerle bakma Zülküf'üm

Uçan sözler silah ile vurulmaz  
Göz yorulur ama gönül yorulmaz  
Dil yarası çar çaputla sarılmaz  
Boş işlere kafa takma Zülküf'üm

Ressamsın ya geçilmiyor havandan  
Ne söylersin ne döversin havandan  
İçi boş sözleri atıp havandan  
Gönül hanemizi yıkma Zülküf'üm

Ben az deyim sen sözümü çok anla  
Sakın karıştırma sapı samanla  
Dost dostunu sınar tanır zamanla  
Sen yansan da canı yakma Zülküf'üm.

Çıra ile arar adam adamı  
Efkâr ile doldururum odamı  
Varsın kara toprak alsın gamamı  
Yıkmas beni çelme, tekme Zülküf'üm.

27.12.2017



## Âşık Cemal Divanî ile Deyişme /1

### *Tayyib Atmaca*

Nefsine yontuyor herkes her şeyi  
Hak benim yanımda diyen diyene.  
Kim kimin uşağı kim kimin beyi  
Hakkı olmayanı yiyen yiyene.

### *Âşık Cemal Divanî:*

Ervahta Allah'a verdiği sözden  
Dünya sahasında cayan cayana.  
Utanmak gerekir bu iki yüzden  
Nefsin talimine uyan uyana.

### *Tayyib Atmaca*

Tatlı dil yerini kaba söz aldı  
Mert olan namerdin kapısın çaldı  
Ne eşarp ne zülûf ne kakül kaldı  
Erkek gibi söver bayan bayana.

### *Âşık Cemal Divanî:*

Bu çağda bulutlar bile zor gürler  
Damlayan yağmuru kıskanır yerler  
Mertlik hırkasını çıkardı erler  
Namerdin zırhını giyen giyene.

### *Tayyib Atmaca*

Ar namus şişenin içine girdi  
Herkes kaşdıkkça azdırır derdi  
Büyükler kıyamet yaklaştı derdi  
Ayı diyor artık yeğen yeğene.

*Âşık Cemal Divanî:*

Çağlamaz kurudu akıyor pınar  
Doğruyu söyleme el seni kınar  
İhanet kurt oldu vatan bir çınar  
Kökünü gövdeyi oyan oyana.

*Tayyib Atmaca*

Sabırla koruklar üzüm olacak  
Sanma dünya namertlere kalacak  
Kimin dili balta kiminse nacak  
Kavağı kemirip soyan soyana.

*Âşık Cemal Divanî:*

Hedefe varmaya göstermez gayret  
Sofu sahte çıktı eyledik hayret  
Mazluma zulüm var karışma seyret  
Zulmü alkışlayıp ögen ögene.

*Tayyib Atmaca*

Haklı kim haksız kim bilemez olduk  
Sırtıp durmaktan gülemez olduk  
Yetimin gözyaşın silemez olduk  
Mazlumun boynunu eğen eğene.

*Âşık Cemal Divanî:*

Bir yerde mazlum var bir yerde zalim  
Bir yerde cehalet bir yerde âlim  
Fakir bir ekmeğe ederken talim  
Devlet kasasından doyan doyan.

***Tayyib Atmaca***

Yiyenler doymuyor devlet malını  
Darda koymaz Allah halis kulunu  
Kul kula yazamaz arzuhalini  
Yatarken toprakta koyun koyuna.

***Âşık Cemal Divanî:***

Viyana'dan at koşturduk Hazar'a  
O krallar çoktan girdi mezara  
Bizi almadılar ortak pazara  
Atmış yıldır boyun eğen eğene.

***Tayyib Atmaca***

Nefsini önüne katanı gördük  
Haramı helala katanı gördük  
Bir damla kan için *Atmaca* vurduk  
Abdest alıp yüzün yuyan yuyana.

***Âşık Cemal Divanî:***

*Cemâl Divanî*'yim desem suçumu  
O gün yükletirler bana göçümü  
Bir martın sonunda yaptık seçimi  
Yaklaşık bir aydır sayan sayana.

## Âşık Cemal Divanî ile Deyişme/2

### *Âşık Cemâl Divanî:*

Tayyib Hoca'm Erzurum'a bir gelsen  
Hal hatır sormayı bırakmadılar.  
Ramazanda oruç yiyeni bulsan  
Kafayı kırmayı bırakmadılar.

### *Tayyib Atmaca*

İnsanlar bozuldu söz boşa çıktı  
Al götür sormayı bırakmadılar.  
Kuş süründü balık kavağa çıktı  
Bulguru yarmayı bırakmadılar.

### *Âşık Cemal Divanî:*

De çakala ortalığı germesin  
Tilki kral olup sefa sürmesin  
Yeter ki bir tane bozkurt görmesin  
Finolar ürmeyi bırakmadılar.

### *Tayyib Atmaca*

Bocular finolar ürerse ürsün  
Namertler dünyanın sefasın sürsün  
Gönlü olan gönlü meydana sürsün  
Kasnağı germeyi bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanı:*

Hasta halimize dayanmaz yürek  
Sofrada ne bal var ne yağ ne börek  
On asırdır anavatan diyerek  
Bu köyde durmayı bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

Hasta da bizdendir ilaç da bizde  
Artık mert olan da durmuyor sözde  
Gerçek âşık olan kavrulmaz közde  
Bu sırra ermeyi bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanı:*

Ben de hayret ediyorum bu hâle  
Şehit verdik al bayrağa hilâle  
Sultan Alparslan'dan Gazi Kemal'e  
Cepheyi yarmayı bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

Yâr uzakta yaren gelmez yakına  
Yiğit odur erdem ile bakına  
Kimse koymaz gönlümüzü çıkına  
Bir kere görmeye bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanî:*

Savaşmış bu yurdun gelini kızı  
Taşımış yürekte çok derin sızı  
İlaç zannetmişler karasakızı  
Yaraya sarmayı bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

Keyf çatıp duruyor tuzu kurular  
Tezeğe konuyor artık arılar  
Oynaş arar oldu koca karılar  
Tuzaklar kurmayı bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanî:*

Kimi kara bildi kimisi de ak  
Bir yanda namus var bir yanda bayrak  
Bin yıl oldu kan emiyor bu toprak  
Yurda can vermeyi bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

Daha dün kardeşlik ne oldu bize  
Kimi dağa göçtü kimi denize  
Al bayrak gölgesi düştü benize  
Toprağa vermeye bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanî:*

Vatan elden çıktı çok ah ettiler  
Kalpleri Beytullah dergâh ettiler  
Kazmayı küreği silah ettiler  
Düşmanı vurmayı bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

Canı cehenneme altta kalanın  
Çektikçe kuyruğu uzar yalanın  
Âlimler akrebin cahil yılanın  
İzini sürmeyi bırakmadılar.

*Âşık Cemal Divanî:*

Der *Cemal Divanî* inatlarına  
Hürriyet taktılar kanatlarına  
Bir gece atlatıp kıratlarına  
Savaşta yormayı bırakmadılar.

*Tayyib Atmaca*

*Atmaca* gönlünde bir murat kaldı  
Ne Koroğlu kaldı ne kırat kaldı  
Elimde ne ferman ne berat kaldı  
Derdimi dermeye bırakmadılar.

## Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 3

### *Tayyib Atmaca*

Hipodromdan çıktı koşuyor atlar  
Bulduğu delikten çıkan çıkana.  
Cami avlusunda şampanya patlar  
İçip teke gibi kokan kokana.

### *Âşık Cemal Divanî:*

Acayip bir hale geldi bu millet  
Nefret ateşini yakan yakana  
Bizi bizden aldı gurur ve illet  
Hatırı gönülü yıkan yıkana

### *Tayyib Atmaca*

Tavanı delecek gurur ve kibir  
Arayan bulamaz düşünce tabir  
Kazılır herkese yetecek kabir  
Burnunun ucuyla bakan bakana.

### *Âşık Cemal Divanî:*

Bu gidişat cahalete yol oldu  
Fidanlar büyüdü koca dal oldu  
Zamanın dikenini gonca gül oldu  
Koparıp yakaya takan takana

### *Tayyib Atmaca*

Fidanlar kırıldı bozuldu bağlar  
Kim kimi ovalar kim kimi yağlar  
Sağların haline hastalar ağlar  
Avda çatırtıya sıkın sıkana



*Âşık Cemal Divanî:*

Vatan toprağının bağı mı kaldı  
Dumansız boransız dağı mı kaldı  
Alem mevta oldu sağı mı kaldı  
Canından usanıp bıkan bıkana

*Tayyib Atmaca*

Eksik olmaz dağın başında duman  
Kimisi saz çalar kimisi keman  
Korkarım dileriz düşmandan eman  
Suçu birbirine yıkan yıkana

*Âşık Cemal Divanî:*

Belki çektiğimiz elemdir gamdır  
Sen git uyu beyim o iş tamamdır  
Şu bizim partiden bizim adamdır  
Karşılıklı rumuz çakan çakana

*Tayyib Atmaca*

Kanadıkça tuz bastılar yaraya  
Tamah eylediler haram paraya  
Türlü renk kattılar aka karaya  
Timsah gözyaşları dökene dökene

*Âşık Cemal Divanî:*

Gözyaşımız irin gibi kan gibi  
Aklımız dönüyor değirmen gibi  
Dünyanın sefası şiş balon gibi  
Yetişip bir iğne kakan kakana

***Tayyib Atmaca***

Haya kafađının ardına kaçtı  
Müslüman kafire kucađın açtı  
Bu nasıl zulümdü nasıl kaç kaçtı  
Mazlumun boynuna çöken çökene

***Âşık Cemal Divanı:***

Aklım fikrim olanlara erişmez  
Âlim olan cahil ile görüşmez  
Mazlum ezen zalim ile vuruşmaz  
Savaş eylemiyor hakan hakana

***Tayyib Atmaca***

*Atmaca* sözünü burada bitir  
Al toplu iğneyi nefsine batır  
Eskilerde kaldı artık hal hatır  
Lafı sadađından çeken çekene.

***Âşık Cemal Divanı:***

*Cemal Divanı*'nin bu garip halı  
Kulun üzerinde kulun vebalı  
Kimisine deniz devletin malı  
Çalıp midesine tıkan tıkana

## Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 4

### *Tayyib Atmaca*

Anası kızına tango belletir  
Başka oynayacak oyun mu kaldı?  
Sarılınca her yerini elletir  
Koçlar iğdiş oldu koyun mu kaldı?

### *Âşık Cemal Divanî:*

Ya konkene hasta ya da tavlaya  
Çünkü başka da bir oyun kalmadı.  
Bırak şu eniği biraz havlaya  
Koçu kurban ettik koyun kalmadı.

### *Tayyib Atmaca*

Kardeş bacı gitti oldular kanka  
Borç veren kalmadı çoğaldı banka  
Sosyete itiyile oturur banka  
Emmi, dayı, bibi, kayın mı kaldı?

### *Âşık Cemal Divanî:*

Yine çok sert esti bu aşkın yeli  
Onda durmak olmaz delidir deli  
Fesbuk'tan bulmuştur on beş sevgili  
Emmi, dayı, bibi, kayın kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Başımıza türlü ezalar geldi  
Uyuduk uyandık cezalar geldi  
Top tüfek tükendi füzeler geldi  
Toprağa gömecek mayın mı kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

Tükenmez efendim derdim var kat kat  
Dededen duyduğun oğluna anlat  
İcat oldu duron diye bir alet  
Havadan vurulduk mayın kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Talim bitti her yer ana kucağı  
Arasan da bulamazsın kaçağı  
Paraya döküldü asker ocağı  
Artık hazır gelir tayın mı kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

Bilemiyorum mazi bize neler der  
Oku şu tarihi bize haber ver  
Dayısı olana ölmeyecek yer  
Şimdi yazılacak tayin kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Dayılar ayıyı yeğen belledi  
Hataların üzerini küllledi  
Gâvur icatlarla bizi solladı  
Kiraya verdiler beyin mi kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

Dilimizi sorma olduk yüz dilli  
Amelimiz yoktur doğru fiilli  
Şer işlerde yoktur bizden akıllı  
Hak yolda düşünen bey'in kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Ameli bıraktık herkes amele  
Dinamiti döşediler temele  
Cemil sana ömür, hasta cemile  
Aile bakacak yayın mı kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

Şimdi âlim cahillere çalışır  
Dostu olan bir tenhada buluşur  
Bütün medya bir ağaya çalışır  
Bizi anlatacak yayın kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Çalışan çalışır ayağa başa  
Kabirde birleşir er ile paşa  
Şeytana da gerek elbet temaşa  
Âlem berduş doldu sayın mı kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

Benlik denen bir odada oturduk  
Ninni dedik ağıtları yitirdik  
Beş bin yıllık geleneği bitirdik  
Bilmem kaç kişiyiz sayın kalmadı.

***Tayyib Atmaca***

Varsın desin bize yobaz diyenler  
Gece gündüz etimizi yiyenler  
Göçtü gitti *Atmaca*'yım diyenler  
Dalına konacak kayın mı kaldı?

***Âşık Cemal Divanî:***

İlahiden bekliyoruz fermanı  
*Cemâl Divani* de ister dermanı  
Elimizle yaktık bunca ormanı  
Kavaklar kurudu kayın kalmadı.

## Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 5

### *Tayyib Atmaca*

Biz şiiri gönlümüze yazarız  
Âşıklar yaraya mızrap vurmasa  
Çok uzasak sekiz karış uzarız  
Attığımız taş başımız yarmasa

### *Âşık Cemal Divanî:*

Biz de kayıp olmuş ıssız mezarız  
Şairler yerinde rahat durmasa  
Belki de şaşarız yoldan azarız  
Deli gönül bir dergâha girmese

### *Tayyib Atmaca*

Uzak nere yakın nere bilen yok  
Gözüm yolda yol ehlinde gelen yok  
Söz yetirip asumana salan yok  
Canı çıkar yüreğine sarmasa

### *Âşık Cemal Divanî:*

Gözlerimden akın eder pınarım  
Kökünden kurudu sevda çınarım  
Kerem olur sevdasına yanarım  
Keşiş Baba Aslıhan'ı vermese

### *Tayyib Atmaca*

Önce alış sonra yanma sırada  
Nefsi öldür cismi kaldır arada  
Yar dokunsa sağılacak yara da  
Dünya gözü ile bir kez görmese

*Âşık Cemal Divanî:*

Gülistan bağının çiçeği solmaz  
Gecenin yıldızı sabaha kalmaz  
Anlıyorum sevmeyenler dost olmaz  
Can cananı aramasa sormasa

*Tayyib Atmaca*

Çiçeğin tozunu rüzgâr savurur  
Her fidan zamanla meyveye durur  
Yar yarenin yüreğini kavurur  
Haramiler yolda tuzak kurmasa

*Âşık Cemal Divanî:*

Sevmeyen güzelde maşuk mu olur  
Cahilden cihana ışık mı olur  
*Cemal Divanî*'den âşık mı olur  
Yar yolunda aşk atını sürmese

*Tayyib Atmaca*

Aşk ehlinin derdi boyunu aşar  
Ummanlarda yüzer çöllerde yaşar  
*Atmaca* aklıyla düz yolda şaşar  
Dost gönlüme yüreğini sermese



## Metin Özarslan ile Değişme

### *Tayyib Atmaca*

Ten toprağa ayak bastığı zaman  
El sallar düşüne hece taşları  
Analar yüzünü astığı zaman  
Çakılır düşüne hece taşları

### *Metin Özarslan*

Kişi sözde mana bulduğu zaman  
Yazılır düşüne hece taşları  
Bir şair şiirle öldüğü zaman  
Dikilir başına hece taşları

### *Tayyib Atmaca*

Bulutlar çekilir gözyaşı kurur  
Yer altında sökmez kibir ve gurur  
Yüzyıllar boyunca direnir durur  
Yazına kışına hece taşları

### *Metin Özarslan*

Kimselere tek söz açmaz yarandan  
Duyulup da zevk almasın yâr andan  
Ümidi keser de yârdan, yârândan  
Beklemez boşuna hece taşları

### *Tayyib Atmaca*

İki bekçi ama düdük çalamaz  
Hal bilmez, kuşlarla haber salamaz  
Dimdik durur ama yürüme bilmez  
İçinden dışına hece taşları

*Metin Özarslan*

Aşk erinin kiblegâhı gurbettir  
Gâhi sıla olsa gâhi gurbettir  
Her nereye gitse dahi gurbettir  
Bakarken peşine hece taşları

*Tayyib Atmaca*

Hiçbir müjgân oku bağrını delmez  
Kader yazısını silgiler silmez  
İki gözü kördür bakmayı bilmez  
Yaşına başına hece taşları

*Metin Özarslan*

Ayın şavkı yansıyınca yar ışıır  
Acıların birbiriyle yarışır  
Yüreğinden akan kanlar karışır  
Gözünün yaşına hece taşları

*Tayyib Atmaca*

Topraktır insanı anaca saran  
Ayrılır başından yâr ile yâran  
Uçar başka yere fırtına boran  
Kalır tek başına hece taşları

*Metin Özarslan*

Döşenmiştir sevenlerin yoluna  
Taş olsa da ona insaf oluna  
Dönüverir gökte samanyoluna  
Aşına aşına hece taşları

*Tayyib Atmaca*

Hasretin ateşi bir vakit tüter  
Sevenler çekilir kevenler biter  
Gün gelir hanende baykuşlar öter  
Dizilir düşünce hece taşları

*Metin Özarslan*

Aziz dostum dost hâneme buyurdun  
Sözlerini dostâne mi buyurdun  
Doğudan batıya kurban bu yurdun  
Kurduna kuşuna hece taşları

*Tayyib Atmaca*

Dost dostu burada ötede bulur  
Laf uçar sözlerin safisi kalır  
*Atmaca* verdiği yanında kalır  
Karışmaz hûşuna hece taşları

*Metin Özarslan*

Ezelden ebede bu sevda böyle  
Tartılmaz acısı şehirle köyle  
*Özarslan* türkünü gönlünce söyle  
Karışmaz işine hece taşları

## M. Fatih Köksal ile Deyişme

### *Tayyib Atmaca*

Karnıma bir sancı girdi  
İlham perilerim nerde?  
Aklıma bir kanca girdi  
Düştüm acayip bir derde

### *M.Fatih Köksal*

“Sancı”ya “kanca” kafiye  
Olduğunu gören nerde?  
Dost dediyse kim ne diye?  
Gözüme çekerim perde

### *Tayyib Atmaca*

Bir zarf attım pulsuz döndü  
Azat derdim geri döndü  
Başım değirmene döndü  
Bırakma beni kederde

### *M.Fatih Köksal*

Şiir yağmur mu ki yağa?  
Damlamıyor bizim bağa  
Yok gelmiyor şimdi ağa  
Belki gelecek seferde...

### *Tayyib Atmaca*

Şiir şimşek olur çakar  
Gönül göklerinden bakar  
Koç gibi meydana çıkar  
Boynunu bükmez namerde

*M.Fatih Köksal*

Gece bitti, sabah oldu  
Zarf atmıştın taman n'oldu?  
Pulun elinde mi kaldı?  
Gönder bari gel seherde

*Tayyib Atmaca*

Gam çekmeye alışırız  
Gurbet gurbet dolaşırız  
Son seferde buluşuruz  
Rüzgâr tersine eser de

*M.Fatih Köksal*

Şiir evvel “söylenirdi”  
Yazıldı, deftere girdi  
Atmaca meyil gönderdi  
Kalem de bitti defter de

*Tayyib Atmaca*

Bir yâr için ağa nöker  
Yüreğinden terler döker  
Sefer varsa yola çıkar  
Tek başına bir nefer de

*M.Fatih Köksal*

Bir zaman tutuştum, yandım  
Toydum, şiir kolay sandım  
Belki yazmaktan usandım  
Artık gençlik de yok serde

## Tacettin Şimşek ile Değişme

### *Tayyib Atmaca*

Zaman mı deęiřti devran mı böyle  
Babanın çocuęa sözü geçer mi?  
Üç beř gün düşünüp bir fikir söyle  
Yandıkça ocağın közü geçer mi?

### *Tacettin Şimşek*

Zaman deęiřmedi deęiřen insan  
Babanın oęluna sözü geçmiyor  
Yürekte yangın var üstünde duman  
Külü savrulsa da közü geçmiyor

### *Tayyib Atmaca*

İnsan bir muamma kim kimi çözer  
Yerde mi sürünür gökte mi gezer  
Öyle anlar gelir canından bezer  
Baharı görmeden yazı geçer mi?

### *Tacettin Şimşek*

İnsan aşka kořar dünyaya inat  
O zaman takınır iki çift kanat  
Geçer akçe deęil bu çağda sanat  
Tura geçiyor da yazı geçmiyor

### *Tayyib Atmaca*

Güler yüzle dolar gönül kasası  
Olmuyor dost dostun yolda asası  
Her gün katlanarak artan tasası  
Doksan dokuz olur yüzü geçer mi?

*Tacettin Şimşek*

Mademki Allah var lüzum yok gama  
Dost dostun aynası olur daima  
Evreni dolduran ilahi esma  
Doksan dokuz olur yüzü geçmiyor

*Tayyib Atmaca*

Ruhum yararlandı yoruldu beden  
Yurt tuttu yurtlakta önceden giden  
Ey dili altında sözü bal eden  
Gün gelir gölgemiz bizi geçer mi?

*Tacettin Şimşek*

Sen bir okyanussun ben bir denizim  
Ruh yararı sağaltmaktan âcizim  
Güneşe yürürüz gölgemiz bizim  
Peşimizdedir hep bizi geçmiyor

*Tayyib Atmaca*

*Atmaca* şükürle maksuda erer  
O bahri olanı deryaya sürer  
Araya görünmez bir perde gerer  
Birbirine tadı tuzu geçer mi?

*Tacettin Şimşek*

*Şimşek* de şükürsüz kalmasın aman  
Bin sırdan birini söyledi Furkan  
Kesinkes ayrıldı acı tatlıdan  
Birbirine tadı tuzu geçmiyor.

## **Bir Dörtlükten Dođan Deyişme**

### *Atmaca*

Zaman ömrümüzü törpüler durur  
Geriye yılların tortusu kalır  
Gönülden gönüle köprüler durur  
Ne mevlidi ne de yortusu kalır

### *Özarıan*

Tacı tahtı gitti nice hanların  
Kepeneđi uçtu kem çobanların  
Demir elli olan Süleymanların  
Ne kendisi ne de partisi kalır

### *Atmaca*

Giderken yüzünde gülün kurusu  
Yoksa çabuk öter kalkın borusu  
Zor olursa Münker Nekir sorusu  
Ne kara toprakta örtüsü kalır

### *Karaman*

Ömrü Hak yolunda olmuşsa heder  
Vız gelir mümine gam ile keder  
Fenadan bekaya sevinçli gider  
Üstünde İmanın örtüsü kalır

### *Topbaşı*

Güneş kafa tutar karşıki dađa  
Yürek kafesinde kalkar ayađa  
İrfan kar eylemez doyumsuz çađa  
Sade azgın nefsin dürtüsü kalır



### *Özarlan*

Karakışta yoksul günleri sayar  
Bir günü fırtına bir günü rüzgâr  
Eğer zamanında gelmezse bahar  
Nisanda, Mayısıta Mart izi kalır

### *Atmaca*

Meydan genişlerse erler çoğalır  
Yar yolları uzar yarlar çoğalır  
Başımıza yağan karlar çoğalır  
Söz uçar şiirin kertesi kalır

### *Özdemir*

Ömür yâr yolunda olunca heder  
Dağları sis bağlar sanırsın keder  
Tipiyi boranı kış alır gider  
Bahara böceği börtüsü kalır

### *Âşık Cemal Divanı*

Haksızlığa boyun eğer susarsan  
Mazlumun başına boran esersen  
Taze taze fidanlar kesersen  
Dağların dikenli çirtisi kalır

### *Özarlan*

Beyanı böyledir bu bendenizin  
Sözü yalan değil ve karar sizin  
Kimyasal atıkla dolan denizin  
Balıkları ölür martısı kalır

### *Topbaşı*

Bir rüya içinde çıkıp göklere,  
Veririm omzumu ağır yüklere,  
Yoklukta varlığı sor yüreklere,  
Mizanda verilen tartısı kalır.

### *Âşık Cemal Divanı*

Mey içersen bulunmalı mezesi  
İçenlerin elbet olmaz rızası  
Küpün üst kısmından biter tazesi  
Altında peynirin kertisi kalır

### *Özdemir*

Dertler sıralansa yavaş götürür  
Binleri hesapsız savaş götürür  
Beyler de tandırdan lavaş götürür  
Fakire ekmeğin kertisi kalır

### *Atmaca*

Siz buyurun çekileyim aradan  
Yar yolunda düşen korkmaz yaradan  
Ask gemiyi yürütürken karadan  
Aşığın ateşten pırtısı kalır.

### *Özarslan*

Olursan düşkünün tarlanın, damın  
Ne sabah asude ne de akşamın  
Malını yemeden ölen adamın  
Geriye pılsı pırtısı kalır

### *Âşık Cemal Divanı*

Zaman insanlardan neler götürür  
Deneyi damardan eler götürür  
Eksi hesapları siler götürür  
Sadece defterde artısı kalır

### *Türkyılmaz*

Halim kelimeler elin dilinde,  
Nağme olur inler sazın telinde,  
Aşk susayan harap gönlün elinde,  
Meşkten şarap uman yâr taşı kalır

### *Özarlan*

Sigortası mı var sanki bu canın  
Kadrini bilmek lazım her anın  
Belanın içinde kalan insanın  
Huzuru kaybolur vartası kalır

### *Kaftan*

Suriye, Irak'tan kanlar akıyor  
Bombalar uçaklar ocak yakıyor  
Müslüman uzaktan mal mal bakıyor  
Rusya'nın elbette sortisi kalır

31.12.2015

## Âşık Kemalî Âşık Recebî Kapışması

### *Âşık Kemalî:*

Kebabı severim köfteyi yemem  
Dilimde sözleri tartmadan demem  
Elektrik parasını ödemem  
Alabilen gelsin alsın buyursun

### *Âşık Recebî:*

Yine meteliğe kurşun sıkarsın  
Sözü dinlemeden karşı çıkarsın  
Ampule kızıp da mum mu yakarsın  
İnadın keseni delsin buyursun

### *Âşık Kemalî:*

İster mum yakarım ister idara  
Bir Allah kuluna etmem mudara  
Altılıya takılırım bu ara  
Gelen boşa kapı çalsın buyursun

### *Âşık Recebî:*

İster ganyan oyna istersen poker  
Aklının ardında saklanır joker  
Korkarım yakında masanız çöker  
Altta kim kalırsa kalsın buyursun

**Âşık Kemali:**

Sana düşmez bu masanın tasası  
Elindeki Musa'nın mı asası  
Yarın millet elbet yapar kısası  
Yüzün bugünlerde gülsün buyursun

**Âşık Recebi:**

Kim kimi toparlar kim kimden kaçar  
Kim yerde sürünür kim gökte uçar  
Her biriniz farklı bir konu açar  
Biriniz orta yol bulsun buyursun

**Âşık Kemali:**

Son virajı döndük düze çıkarız  
Sabrederiz dişimizi sıkarız  
Karşımızda duvar olsa yıkarız  
Olacak olanlar olsun buyursun

**Âşık Recebi:**

Dört kişi bulun da bir takım olun  
Başınıza teknik direktör bulun  
Bir gol atın gelin saçımı yolun  
Hakem düdüğünü çalsın buyursun

*Âşık Kemali:*

Sen de haftada bir takım kurarsın  
Şoförden masörden hesap sorarsın  
Taş atarsın kendi başın yararsın  
Al kanını Koca silsin buyursun

*Âşık Recebi:*

Her gün benim için kuyu eşersin  
Sonra o kuyuya kendin düşersin  
Etrafına mayınları döşersin  
Diyorsun ki ölen ölsün buyursun.

*Âşık Kemali:*

Kemali'yle boşa aşık atarsın  
Her gün aleyhimde atıp tutarsın  
Tek kişilik bir sandıkta yatarsın  
Bahçeli namazın kılsın buyursun

*Âşık Recebi:*

Gel Recebi uyma cahil sözüne  
Çöp bulamaz mertek sokar gözüne  
Say ki bugün düzen verdin sazına  
Karşındaki âşık olsun buyursun

*Kapıştıran: Osman Gazi Turaç*

## İÇİNDEKİLER

Açıkpara'ya Mektup / 5
Ah Bu Dergilerin Gözü Kör Olsun / 6
Arzuhal / 8
Aytaç'ım / 9
Bakanım / 11
Bir Gıslavet Bile Alan Olmadı / 12
Bu Kitap / 14
Gelmedi / 16
Çağname / 17
Çaydanlık / 19
Çek Git / 20
Ceviz Mersiyesi / 21
Cevaplanan Mektup 1 / 22
Cevaplanan Mektup 2 / 24
Dostum / 26
Emre Canbaz / 28
Güray'ım / 30
Halil Ağam / 31
Hasan'a Hariçten Mektup / 32
Hemşerim / 33
Hüsnü Kaptan / 34
İsmail / 36
Kent Oteli / 37
Kına Türküsü / 39
Kırağı Tekkesi Şeyhinin
Posta Kurularak Yazdığı Son Geyik / 41
Kitap Risalesi / 44
Korona / 45
Köroğlu / 46
Lahmacun Mersiyesi / 48

Müdürüm /	49
Neo Depik Şiir /	51
Nevruziye /	53
Palto Mersiyesi /	55
Şair Tarifi /	57
Şölen Şiiri /	59
Telgraf /	61
Tokat Sandığı /	63
Tuzlu Taşlama /	65
Yiğidim /	67
Yumurtaı Yutan Tavuk /	70
Zülfü'üm /	72
Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 1 /	73
Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 2 /	76
Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 3 /	80
Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 4 /	83
Âşık Cemal Divanî ile Deyişme / 5 /	87
Metin Özarslan ile Deyişme /	89
M. Fatih Köksal ile Deyişme /	92
Tacettin Şimşek ile Deyişme /	94
Bir Dörtlükten Doğan Deyişme /	96
Âşık Kemalî Âşık Recebî Kapışması /	100